

Eiji Toyoda

Επίτιμος Σύμβουλος

Toyota Motor Corporation

Ο Eiji Toyoda γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, 1913 στο Nagoya City, Aichi Prefecture.

Πήρε πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο το 1936 και την ίδια χρονιά προσελήφθη από την Toyota Automatic Loom Works, Ltd.

Το 1937 μετατέθηκε στη νεοϊδρυθείσα θυγατρική εταιρεία αυτοκινήτων, Toyota Motor Co., Ltd., σήμερα Toyota Motor Corporation (TMC).

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο κος Toyoda απασχολήθηκε στο χώρο της παραγωγής και επέβλεπε δραστηριότητες μηχανουργείου, ενώ συμμετείχε και στον προγραμματισμό της παραγωγής. Διευθυντής στην Toyota από το 1945, παρέμεινε στην κατασκευάστρια εταιρία όταν ιδρύθηκε η Toyota Motor Sales Co., Ltd. (TMS) το 1950 διαχειριζόμενος τις δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ. Έγινε αντιπρόεδρος της Toyota Motor Co., Ltd., το 1960 και πρόεδρος το 1967.

Όταν οι οργανισμοί παραγωγής και μάρκετινγκ Toyota συγχωνεύτηκαν για τη δημιουργία της TMC το 1982, ο κος Toyoda ανέλαβε την προεδρία. Διετέλεσε πρόεδρος της TMC μέχρι το 1992, και στη συνέχεια επίτιμος πρόεδρος από το 1992 μέχρι το 1999. Ο κος Toyoda έγινε επίτιμος σύμβουλος της TMC το 1999.

Σημαντικά αξιώματα εκτός TMC

- Πρόεδρος, Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA)
(Μάιος 1972 - Μάιος 1980)
- Αντιπρόεδρος, Japan Federation of Economic Organizations
(Keidanren)
(Μάιος 1984 - Μάιος 1990)

Βραβεία και διακρίσεις

- Commander of the Order of Prince Henry the Navigator, Πορτογαλία, 1985
- Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, Ιαπωνία, 1990

- Grand Officer of the Order of the Crown, Βέλγιο, 1991
- Honorary Companion (AC) in the General Division of the Order of Australia, Αυστραλία, 1993
- FISITA Medal, International Federation of Automotive Engineering Societies, 1993
- Induction into the Automotive Hall of Fame, Michigan, ΗΠΑ., 1994
- James Watt International Gold Medal, 1995
- Honorary Fellow of the Institution of Mechanical Engineers, Ηνωμένο Βασίλειο, 1995
- Knight Grand Cross (First Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn, Ταϊλάνδη, 2001